

Thực trạng đọc Thánh Kinh đối với sinh viên triết I tại Học Viện Thánh Anphongsô

The Current State of Bible Reading among First-Year Philosophy Students at the St. Alphonsus Theologate

Antôn Nguyễn Trường Giang, S.C.J.^{1*}, Giuse Hoàng Văn Chín, S.C.J.¹, Antôn Trần Đình Thịnh, O.M.I.¹, Phêrô Nguyễn Văn Phương, S.V.D.¹

¹ Học Viện Thánh Anphongsô, Vietnam

* Email của tác giả liên hệ: truonggiang120392@gmail.com

^{*} <https://orcid.org/0009-0004-8023-6351>

<https://doi.org/10.54855/csl.24418>

© Copyright (c) 2024 Nguyễn Trường Giang, Hoàng Văn Chín, Trần Đình Thịnh, Nguyễn Văn Phương

Received: 20/02/2024

Revision: 26/03/2024

Accepted: 29/03/2024

Online: 29/03/2024

ABSTRACT

By reading, listening to, meditating on, and praying with the Word of God, we will be molded and shaped by it, becoming obedient instruments to the point of becoming living witnesses of God before all people. Indeed, Scripture is the privileged place for the encounter between God and man. Abraham J. Heschel writes: "The Bible does not only speak of man's search for God, but also describes God's pursuit of man" (reference omitted). That is why Scripture can touch the deepest chords of our being and penetrate the most mysterious recesses of our lives. In those moments when we are silent, the Word of God surely brings us peace of soul and also leads us to the source of His salvation.

Keywords: Bible, Religious, Vocation

TÓM LƯỢC

Hãy đọc, lắng nghe, suy gẫm và cầu nguyện với Lời Chúa chúng ta sẽ được Lời Chúa uốn nắn, khuôn đúc, biến chúng ta thành công cụ ngoan ngoãn tới mức trở thành lời chứng sống động của Chúa trước mặt mọi người. Thật vậy Kinh Thánh là nơi ưu tuyển cho việc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Abraham J. Heschel viết: "Thánh Kinh không chỉ nói đến việc con người đi tìm Thiên Chúa, nhưng cũng mô tả việc Thiên Chúa theo đuổi con người" (Dio all ricerca dell'uomo, Roma 1983, Tr 156). Đó là lý do tại sao Thánh Kinh có thể đụng chạm tới sợi dây sâu thẳm nhất nơi hữu thể của ta để đi vào tận ngõ ngách bí ẩn nhất của đời ta. Trong những giây phút chúng ta thình lạng chắc chắn Lời Chúa không những đem lại cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn mà còn soi dẫn chúng ta đến nguồn ơn Cứu Độ của Ngài.

Từ khóa: Thánh Kinh, Tu sĩ, ơn gọi

Dẫn nhập

Đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta lắng nghe nhiều về Thánh Kinh là Lời của Chúa. Khi ai đó nhắc nhiều đến Thánh Kinh cũng là đang nhắc đến Lời của Chúa. Bởi vì tác giả của Thánh Kinh là Thiên Chúa Hằng Sống:

*“Thiên Chúa là tác giả của Thánh Kinh. Những gì Thiên Chúa mạc khải mà Thánh Kinh chứa đựng và trình bày, đều được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Do vậy, Hội Thánh, Mẹ chúng ta nhờ đức tin tông truyền, xác nhận rằng toàn bộ Cựu ước cũng như Tân Ước, với tất cả các thành phần đều là Sách Thánh, và được ghi vào bản chính của Thánh Kinh, bởi lẽ được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.”*¹

Lời Thiên Chúa thấm nhập vào đời sống của chúng ta, làm cho đời sống của chúng ta được hoán cải thay đổi đời sống tinh thần của chúng ta. Nhờ Lời Chúa thúc đẩy tinh thần chúng ta sống với và sống cho lý tưởng của tình yêu, từ tình yêu lý tưởng bên trong đó phát xuất ra bên ngoài làm cho thân xác con người chúng ta cũng được trở nên hoàn thiện với chính mình, với tha nhân, và với Thiên Chúa. Trong xã hội ngày nay, chúng ta rất cần đến Thánh Kinh để thúc đẩy chúng ta hướng đến sự sống Vĩnh Cửu của Thiên Chúa. Khi chúng ta gặp gỡ những người ốm đau, bệnh tật, những người sống lang thang bị xã hội bỏ quên bên lề đường phố, như thể họ đang cần đến sự sống để giải thoát cho chính họ. Họ khao khát sự sống không những ở đời này mà còn ở đời sau. Chính vì họ khao khát và tin tưởng cách mãnh liệt như thế nên họ đang cần đến phương thuốc chữa lành của Thần Linh. Cho nên, Thánh Kinh là nguồn sự sống và là ân ban để giúp họ được ơn giải thoát khỏi những đau khổ, bệnh tật, ốm đau nơi chính họ. Việc lắng nghe Lời Chúa để nhận biết chính mình và anh em mình, và biết được mối tương quan sâu thẳm của Thiên Chúa đối với con người. Khi Chúa Giêsu nói: “Mẹ tôi, anh chị em tôi là những người biết lắng nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (x. Lc 8, 19-21). Bên cạnh việc chúng ta lắng nghe Lời của Chúa, chúng ta đọc Thánh Kinh với nguồn mạch của Hội Thánh đã truyền lại cho chúng ta qua những thế hệ đã đi trước chúng ta qua từng giai đoạn lịch sử.

Trước hết, phải đọc và chú ý đến phần nội dung và tính thống nhất của toàn bộ Thánh Kinh. Các Sách Thánh, dù có khác biệt nhau mấy đi chăng nữa, vẫn là một do tính duy nhất của chương trình Thiên Chúa mà Đức Giêsu là trung tâm điểm và là trái tim, được mở rộng từ cuộc Vượt Qua của người (x. Lc 24,25-27. 44-46). Kế đến, phải đọc Thánh Kinh trong truyền thống sống động của toàn thể Hội Thánh. Theo một châm ngôn của các giáo phụ Thánh Kinh phải được đọc chủ yếu trong con tim Hội Thánh hơn là trên những vật liệu dùng để viết Thánh Kinh. Hội Thánh giữ trong truyền thống của mình ký ức sống động của Lời Thiên Chúa và chính Thánh Thần giải thích cho Hội Thánh ý nghĩa thiêng liêng của Thánh Kinh. Cuối cùng, phải đọc Thánh Kinh lưu ý đến “tính loại suy đức tin” (Rm 12,6). “Tính loại suy đức tin” được hiểu là sự liên kết chặt chẽ giữa các chân lý đức tin với nhau và trong toàn bộ

¹ *Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo*, Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chuyển ngữ (Hà Nội: NXB. Tôn giáo, 2017), # 105, tr. 61.

chương trình mạc khải.²

Trên cuộc lữ hành trần thế này, mỗi người chúng ta đọc Thánh Kinh như là nguồn mạch sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Nếu chúng ta thực sự yêu mến Chúa chắc chắn chúng ta đọc Lời của Ngài. Tình yêu đó từ trong trái tim và lý trí của chúng ta khi chúng ta đọc Lời của Ngài qua Thánh Kinh để rồi giúp chúng ta nhận biết Ngài và yêu mến Ngài trên hết mọi sự. Bài nghiên cứu dưới đây với mục đích thấy được tình trạng đọc Thánh Kinh cũng như những khó khăn trong việc đọc và thực hành sống Lời Chúa đối với các sinh viên Tu sĩ đang theo học tại Học viện thánh Anphongsô, Dòng Chúa Cứu Thế. Các thầy đã đọc Thánh Kinh và thực hành Lời Chúa như thế nào? Đối với bài nghiên cứu này, chúng tôi chú trọng vào việc nghiên cứu và tìm hiểu về những lợi ích và những khó khăn của việc đọc Thánh Kinh đối với đời sống Thánh hiến của các tu sĩ tại Học viện Thánh Anphongsô.

Đọc Thánh Kinh đối với người Tu sĩ trong đời sống Thánh hiến

Người Tu sĩ sống với Lời Chúa

Những người tu sĩ sống trong cộng đoàn được cận kề bên Lời Chúa thiết thực hơn với những người sống ngoài cộng đoàn. Lời Chúa thúc đẩy mạnh mẽ đến đời sống của những người đang theo bước ơn gọi của mình. Nhờ Lời Chúa dẫn đến bàn Tiệc Thánh, chúng ta lắng nghe hay đọc Lời Chúa là đang dẫn dắt chúng ta tham dự vào bàn Tiệc Thánh của Chúa. Hơn nữa nhờ Lời Chúa dẫn đưa chúng ta sống tình huynh đệ biết yêu thương và tha thứ cho nhau, nâng đỡ đời sống tinh thần cho nhau nơi cộng đoàn.

Đời sống cộng đoàn được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, Phụng Vụ Thánh và nhất là bí tích Thánh Thể, trong sự hiệp thông cùng một tinh thần (x. Cv 2,42). Các tu sĩ hãy tôn trọng lẫn nhau trong nếp sống huynh đệ (x. Rm 12,42) và hãy mang lấy gánh nặng của nhau (x. Gl 6,2). Để tình huynh đệ giữa các tu sĩ được mật thiết hơn, hãy để những người thường được gọi là “trợ sĩ” hay gọi bằng những tên tương tự, được liên kết chặt chẽ với cuộc sống và hoạt động của cộng đoàn.³

Qua đó mỗi người tu sĩ có hướng nhìn đến Thiên Chúa và yêu mến Chúa cách trọn vẹn. Việc đọc Lời Chúa làm cho đời sống tinh thần không bị trống rỗng, không khô khan và nguội lạnh. Tinh thần không bị trống rỗng chắc chắn sẽ làm cho đời sống thể xác của chúng ta ngày càng vững mạnh dần bước trên con đường lữ thứ trần gian. Do vậy, mỗi người tu sĩ càng hòa mình vào việc đọc Lời Chúa yêu mến Chúa và gắn chặt trong tình yêu của Chúa. Chúng ta được gắn chặt với tình yêu Chúa dù mọi bước đường chúng ta đi không còn những sợ hãi hay lo âu về ơn gọi của chúng ta. Tuy nhiên, ơn gọi mờ nhạt thiếu đi sức sống nội tâm, ơn gọi đó đối với người tu sĩ đang dần dần lụi tan nơi nội tâm của chính mình. Hơn nữa đời sống tục hóa

² Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, # 112 – 114.

³ Công Đồng Vaticano II “Sắc lệnh về Canh tân thích nghi Đời sống Dòng tu,” 25/05/2015, Ủy ban Giáo lý Đức tin, truy cập ngày 15/01/2024, # 15, <https://giaolyductin.net/cong-dong-vaticano-ii-sac-lenh-ve-viec-canh-tan-thich-nghi-doi-song-tu-tri.html>.

làm cho chúng ta phải lệ thuộc, bắt buộc mình phải theo chiều hướng của thế gian chứ không phải theo chiều hướng của Thiên Chúa. Chúng ta sống với lối sống tục hóa là chúng ta đang sống với những gì là của thế gian không phải của Thiên Chúa. Một xã hội như thế, liệu rằng người tu sĩ, nhất là những tu sinh đang theo học tại học viện thánh Anphongsô có thực hành được việc đọc Lời Chúa mỗi ngày không? Qua việc đọc Thánh Kinh có giúp cho đời sống nhân bản như thế nào? Đời sống thiêng liêng? Đời sống tâm lý, thể lý như thế nào?

Câu hỏi nghiên cứu

Hai câu hỏi trọng tâm của bài nghiên cứu này là phần thiết yếu của đề tài và được trình bày như sau:

1. Đây là những lợi ích đối với các sinh viên tu sĩ trong việc đọc Thánh Kinh?
2. Đây là những khó khăn lớn nhất với sinh viên tu sĩ trong việc đọc Thánh Kinh?

Phương pháp nghiên cứu

Ngữ cảnh và mẫu nghiên cứu

Bài nghiên cứu này được thực hiện vào học kỳ I năm 2023 – 2024 tại Học Viện Thánh Anphongsô – Dòng Chúa Cứu Thế. Số mẫu nghiên cứu cho bài nghiên cứu này là các sinh viên nam tu sĩ đang theo học tại Học Viện, từ lớp Triết I cho đến Thần IV. Thời gian từ 16/12/2023 – 19/01/2024. Trong học kỳ này gồm có 6 lớp được tổ chức tại Học Viện với khoảng hơn 200 sinh viên và các Hội Dòng khác được gửi sinh viên đến theo học. Vì thế, hầu hết là người tu sĩ và là người Kitô hữu đều có kinh nghiệm biết đọc Thánh Kinh.⁴ Do vậy, để cho ra kết quả khả quan và chính xác nhất có thể, số lượng sinh viên được chọn cho mỗi lớp là như nhau. Tổng số sinh viên được chọn tham gia nghiên cứu này là 32 sinh viên. Như vậy, mỗi lớp có 4 - 6 sinh viên tham gia khảo sát. Cho nên, cách phân phối cho phiếu khảo sát cũng phải rõ ràng. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đưa những câu hỏi khảo sát liên quan đến tình trạng đọc Thánh Kinh cho các sinh viên thuộc Hội Dòng tại Học viện Thánh Anphongsô đều có thể tham gia và tùy theo số lượng nhiều hay ít sinh viên của mỗi Dòng về những khó khăn trong việc đọc cũng như trong việc thực hành Lời Chúa. Sau đó nhóm nghiên cứu phát phiếu khảo sát tại Học viện Thánh Anphongsô.

Thu thập và phân tích dữ liệu

Bài nghiên cứu này là để thấy được thực trạng đọc Thánh Kinh và những khó khăn, lợi ích đọc và thực hành Lời Chúa trong một thế giới tục hóa ngày nay. Đức Thánh Cha Phanxicô: “Mối nguy lớn trên thế giới hôm nay, một thế giới hầu như thấm nhuần chủ nghĩa tiêu thụ, đó là cảm giác cô đơn và lo lắng phát sinh từ một con tim tự mãn nhưng tham lam, sôi nổi

⁴ x. Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng,” 25/05/2015, Hội đồng Giám mục Việt nam, truy cập ngày 15/01/2024, # 1, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-niem-vui-cua-tin-mung-evangelii-gaudium-46656#_Toc117194089

chạy theo những thú vui phù phiếm, và một lương tâm chai lý”⁵. Cho nên, nhóm nghiên cứu thực hiện như một khảo sát khá đầy đủ và cho việc tìm hiểu thực trạng đọc Thánh Kinh tại Học Viện Thánh Anphongsô. Nhóm nghiên cứu đề tài này sử dụng phương pháp tổng hợp để phân tích dữ liệu thu thập được từ bảng khảo sát. Các câu hỏi được tính theo lượng phần trăm và sử dụng phương pháp này sẽ cho ra kết quả chính xác cho các đối tượng nghiên cứu về những khó khăn và lợi ích của việc đọc Thánh Kinh trong đời sống Thánh hiến

Câu hỏi khảo sát

Theo Wilkinson và Birmingham (2003), bảng câu hỏi khảo sát được sử dụng để thu thập một lượng thông tin lớn từ mẫu khảo sát và có thể được phân tích dễ dàng và khi đã thu thập dữ liệu.⁶ Bảng câu hỏi khảo sát gồm 20 câu hỏi, những câu hỏi đó xoay quanh bản thân của mỗi cá nhân, để hướng đến đời sống như: Đời sống nhân bản, đời sống thiêng liêng và đời sống tâm lý trong đời sống ơn gọi của mỗi người. Bảng câu hỏi khảo được thực hiện theo như sau:

Bảng 1. Đây là những lợi ích đối với các sinh viên tu sĩ trong việc đọc Thánh Kinh?

Câu hỏi	Trả lời	
	Có	Không
1. Bạn có đọc Thánh Kinh mỗi ngày không?		
2. Bạn cảm thấy tốt khi đọc Thánh Kinh hàng ngày?		
3. Đọc Thánh Kinh có thể mang lại những ích lợi cho tâm hồn của bạn?		
4. Đọc Thánh Kinh giúp bạn tìm thấy ý nghĩa hay bài học gì trong cuộc sống này không?		
5. Đọc Thánh Kinh giúp bạn giữ vững mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa?		
6. Bạn có cảm nhận thấy việc đọc Thánh Kinh giúp bạn tìm thấy nguồn hy vọng và sự an ủi trong tâm hồn?		
7. Đọc Thánh Kinh có thực sự giúp bạn nhận ra chân lý và những giáo lý về đức tin?		
8. Bạn có nghĩ rằng đọc Thánh Kinh là ân sủng Thiên Chúa ban không?		

⁵ “Niềm Vui Tin Mừng,” 25/05/2015, Hội đồng Giám mục Việt nam, truy cập ngày 15/01/2024, # 2.

⁶ Phạm Vu Phi Ho, "Các hoạt động dạy và học môn viết tại KNN ĐHM Tp.HCM," Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp.HCM 3(31) (2013): 100.

9. Bạn có đang đọc Thánh Kinh trong truyền thống sống động của Hội Thánh không?		
10. Bạn đọc Thánh Kinh có chú ý đến nội dung Thánh Kinh không?	có	Không

Bảng 2: Đây là những khó khăn lớn nhất với sinh viên tu sĩ trong việc đọc Thánh Kinh?

Câu hỏi	Trả lời	
	Có	Không
1. Công việc cộng đoàn hàng ngày có làm ảnh hưởng đến việc đọc Thánh Kinh của bạn không?		
2. Bạn có dành thời gian cho việc đọc Kinh Thánh?		
3. Bạn dùng điện thoại có làm chi phối bạn trong khi đọc Thánh Kinh online không?		
4. Bạn đọc Thánh Kinh có bị chia trí không?		
5. Bạn có đọc Thánh Kinh với cộng đoàn không?		
6. Bạn có để tâm trí đọc Thánh Kinh không?		
7. Đọc Thánh Kinh có tự nguyện không?		
8. Khi suy niệm một mình bạn có đọc Thánh Kinh không?		
9. Bạn có thường bị quên đọc Thánh Kinh hàng ngày không?		
10. Trong cộng đoàn bạn có lắng nghe người khác đọc Thánh Kinh không?		

Tiến trình nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu chúng tôi phát cho 6 lớp, mỗi lớp (32 phiếu) đủ cho 32 người trong 1 lớp. Sau 2 tuần chúng tôi thu về gửi cho nhóm trưởng nghiên cứu với tổng số phiếu là 32 phiếu. Như vậy tổng số các sinh viên mỗi lớp đều tham gia đầy đủ các nghiên cứu của mình là 100%. Sau khi thu thập các phiếu khảo sát, nhóm bắt đầu phân tích dữ liệu.

Kết quả khảo sát và đánh giá

Bảng 1: Đây là những lợi ích đối với các sinh viên tu sĩ trong việc đọc Thánh Kinh?

Câu hỏi	Kết quả	
	Có (%)	Không (%)
1. Bạn có đọc Thánh Kinh mỗi ngày không?	100%	0%
2. Bạn cảm thấy tốt khi đọc Thánh Kinh hàng ngày?	80%	20%
3. Đọc Thánh Kinh có thể mang lại những ích lợi cho tâm hồn của bạn?	100%	0%
4. Đọc Thánh Kinh giúp bạn tìm thấy ý nghĩa hay bài học gì trong cuộc sống này không?	85%	15%
5. Đọc Thánh Kinh giúp bạn giữ vững mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa?	100%	0%
6. Bạn có cảm nhận thấy việc đọc Thánh Kinh giúp bạn tìm thấy nguồn hy vọng và sự an ủi trong tâm hồn?	90%	10%
7. Đọc Thánh Kinh có thực sự giúp bạn nhận ra chân lý và những giáo lý về đức tin?	75%	25%
8. Bạn có nghĩ rằng đọc Thánh Kinh là ả sùng Thiên Chúa bạn không?	100%	0%
9. Bạn có đang đọc Thánh Kinh trong truyền thống sống động của Hội Thánh không?	100%	0%
10. Bạn đọc Thánh Kinh có chú ý đến nội dung Thánh Kinh không?	89%	21%

Nhận xét: Qua kết quả trên cho thấy 100% các thầy đều đọc Thánh Kinh trong giai đoạn đang theo học tại học viện Thánh Anphongsô.

Bảng 2: Đây là những khó khăn lớn nhất với sinh viên tu sĩ trong việc đọc Thánh Kinh?

Câu hỏi	Kết quả	
	Có (%)	Không (%)
1. Công việc cộng đoàn hàng ngày có làm ảnh hưởng đến việc đọc Thánh Kinh của bạn không?	80%	20%
2. Bạn có dành thời gian cho việc đọc Kinh Thánh?	50%	50%
3. Bạn dùng điện thoại có làm chi phối bạn trong khi đọc Thánh Kinh online không?	86%	16%
4. Bạn đọc Thánh Kinh có bị chia trí không?	30%	70%
5. Bạn có đọc Thánh Kinh với cộng đoàn không?	10%	90%
6. Bạn có để tâm trí đọc Thánh Kinh không?	60%	40%
7. Đọc Thánh Kinh có tự nguyện không?	50%	50%
8. Khi suy niệm một mình bạn có đọc Thánh Kinh không?	15%	85%
9. Bạn có thường bị quên đọc Thánh Kinh hàng ngày không?	70%	30%
10. Trong cộng đoàn bạn có lắng nghe người khác đọc Thánh Kinh không?	50%	50%

Nhận xét: Những khó khăn bắt cập đối với các thầy tỉ lệ khoảng (50%), các thầy đều gặp những khó khăn thử thách của bản thân.

Bảng 3: Tổng hợp hai bảng khảo sát trên cho thấy đọc Thánh Kinh là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống ơn gọi.



Nhận xét: Các thầy đa số là đọc Thánh Kinh đời sống tâm linh đối với các thầy tỉ lệ khoảng

(80% - 100%) có mối tương quan với đời sống ơn gọi đạo đức tốt.

Bình luận

Câu hỏi thứ nhất: *Đâu là những lợi ích đối với các sinh viên tu sĩ trong việc đọc Thánh Kinh?*

Đời sống Kitô hữu chúng ta Thánh Kinh như là nguồn sống động, Thánh Kinh khuấy động những tâm hồn chúng ta, để có được một tâm hồn không bị vắn đục của những ước muốn. cho nên, chúng ta đọc Thánh Kinh mỗi ngày sẽ giúp chúng ta điều đó và tất cả mọi người đều đồng ý là có đọc Thánh Kinh mỗi ngày tỉ lệ (100%). Hơn nữa các thầy đều đồng ý rằng đọc Thánh Kinh có thể mang lại lợi ích cho tâm hồn, là ân sủng Thiên Chúa ban tặng, có tương quan mật thiết với Thiên Chúa và hằng đọc trong truyền thống sống động của Hội Thánh tỉ lệ (100%). Để hiểu về ý nghĩa hay bài học tỉ lệ (85%) là có, cho thấy các thầy nhận ra được cũng khá nhiều ý nghĩa trong mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Còn 15% các thầy còn chưa ứng dụng được vào trong đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó sâu xa hơn là tìm được nguồn hy vọng và sự an ủi mỗi khi làm việc gì đó chán nản tỉ lệ (90%), còn lại 10% chưa tìm được hy vọng mà chỉ tìm thấy niềm an ủi. Giữa phần nội dung và phần nhận ra chân lý, những giáo lý đức tin tỉ lệ (75% - 89%) là có, còn 21% -25% chưa đón nhận cách chân thành, đang con mơ màng trong đời sống ơn gọi của mình.

Câu thứ hai: *Đâu là những khó khăn lớn nhất với sinh viên tu sĩ trong việc đọc Thánh Kinh?*

Các thầy chủ yếu thuộc các Hội Dòng khác nhau cho nên mỗi người có những công việc khác nhau tùy theo linh đạo của mỗi nhà dòng. Để duy trì được thói quen đọc Thánh Kinh mọi lúc mọi nơi cũng là khó đối với một số thầy. Trong cộng đoàn có nhiều việc có thể gây mất tập trung và ảnh hưởng đến việc đọc tỉ lệ (60% - 86%) là những khó khăn lớn như là đọc Thánh Kinh không chú tâm đọc, thường bị quên đọc hàng ngày, do công việc làm ảnh hưởng, đôi khi dùng điện thoại đọc cũng gây ra những khó khăn trong việc đọc Thánh Kinh. Còn tỉ lệ (30% - 50%) đang ở mức độ trung bình trong việc đọc Thánh Kinh, lắng nghe người khác đọc, suy niệm, thời gian và tự nguyện đọc Thánh Kinh. Điều đó cho thấy rằng cần phải có sự cố gắng của bản thân góp vào đời sống ơn gọi mật thiết hơn nữa.

Câu hỏi thứ ba: *Tổng hợp hai bảng khảo sát trên cho thấy đọc Thánh Kinh là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống ơn gọi.*

Trước hết, đời sống thiêng liêng tỉ lệ (100%) cho thấy đời sống thiêng liêng của chúng ta vững mạnh nhờ vào việc đọc Thánh Kinh mỗi ngày. Chúng ta đọc Thánh Kinh như là của ăn thiêng liêng hàng ngày, vì chính Chúa là nguồn mạch sự sống. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII nói rằng: “Ngày hôm nay, tôi sẽ dành 10 phút để đọc điều gì thật hữu ích, và luôn nhớ rằng lương thực cần cho cuộc sống như thế nào thì đọc điều hữu ích cũng cần thiết để nuôi dưỡng linh hồn mình như vậy.” (Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII). Qua đây Ngài muốn nhấn gửi đến mỗi người Kitô hữu chúng ta muốn có được một linh hồn không khô khan, nguội lạnh, chúng ta cần phải tìm kiếm nguồn thức ăn thiêng liêng. Nếu một linh hồn ra khô khan, nguội lạnh thì sẽ mắc nhiều tội lỗi hơn những linh hồn đang sống trong nguồn ân sủng thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đặc biệt đối với những người đang đi tìm hiểu ơn gọi

thánh hiến của đời mình càng phải đi sâu vào chiều hướng thiêng liêng như đó là của ăn hàng ngày trong cuộc đời mình. Cho nên, đọc Thánh Kinh luôn soi sáng, và là của ăn thiêng liêng cho chúng ta. Nhiều thánh nhân đã trải nghiệm điều này.

Khi nằm dưỡng bệnh trên giường thánh I-nhã thành Loyola được ơn hoán cải sau khi đọc hai tác phẩm thiêng liêng “Gương Chúa Giêsu” và “Hạnh Các Thánh.” Chính hai cuốn sách thiêng liêng này đã góp phần làm thay đổi cuộc đời của chàng hiệp sĩ đi tìm hư danh ở thế gian, trở thành một vị thánh chỉ lo tìm vinh danh Thiên Chúa mà thôi. Như thế, chúng ta nhận ra rằng, khi “đọc sách thiêng liêng” là chúng ta mở cánh cửa lòng mình để chính Chúa Thánh Thần hoạt động. Những tư tưởng trong sách thiêng liêng đã hay và hữu ích rồi, giờ đây Chúa Thánh Thần lại thêm những gia vị tuyệt vời, để biến đổi món ăn đó và biến đổi cả khẩu vị và tâm hồn chúng ta, nhờ đó như thánh I-nhã chúng ta có thể nếm hương một món ăn hảo hạng và ngon tuyệt này. Bên cạnh đó thánh Tê-rê-sa Avila, một nữ tu Dòng Kín, chỉ tìm đọc những sách phạm tục, dẫn đến mấy trò tiêu khiển vô bổ, nhưng tới lúc đi học ở trường Santa Maria de las Gracias de Ávila của các nữ tu dòng thánh Augustinô, Tê-rê-sa đọc nhiều sách thiêng liêng, đặc biệt là tìm hiểu các tác phẩm kinh điển về linh đạo của thánh Phanxicô, từ đó tiến dần đến đời sống thanh tịnh và cầu nguyện. Trong tác phẩm *Tiểu Sự Tự Thuật*, thánh nữ luôn nhắc đến việc đọc sách thiêng liêng như là của ăn hữu ích cho tâm hồn. Hơn nữa đối với thánh nữ, đọc sách thiêng liêng cũng là việc cầu nguyện và thăng tiến đời sống tâm linh. Vì thế, thánh nữ, dù là một nữ tu Dòng Kín, nhưng lại luôn nhấn mạnh đến việc cần đọc sách, tra cứu và học hỏi. Ngài viết: *“Học thức là một kho tàng quý giá, vì nó khai quang cho những người ít hiểu biết và soi sáng chúng ta, để khi gặp chân lý trong Thánh Kinh, chúng ta phải hành động cho đúng. Nguyện xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi những lối đạo đức ngớ ngẩn”*.⁷

Như vậy, qua gương Thánh nhân Chúng ta học hỏi được nhiều Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh và giúp cho chúng ta tìm đến chân lý của đức tin và sự khôn ngoan cách thiết thực với đời sống ơn gọi của mỗi người chúng ta.

Thứ đến, đời sống nhân bản tỉ lệ (80%) của các thầy đều tốt. Đời sống ơn gọi thánh hiến luôn coi trọng đến vấn đề này, vì thế để hiểu được đời sống này chúng ta cần phải rèn luyện mỗi ngày. Thánh Phaolô dạy rằng: “Tất cả những gì là chân thật, là cao thượng, là công minh, là trong trắng, là dễ mến, là đáng kính phục, tất cả những gì được coi là tốt đẹp về mặt nhân đức nhân bản và về những điều được người đời ca ngợi, anh em hãy chú trọng tất cả những điều ấy.” (Pl 4,8). Qua đó lời dạy của Thánh Phaolô luôn mở cho chúng ta hướng đến cái nhìn chiều sâu, mục đích giúp cho đời sống của chúng ta thành người trưởng thành trong đời sống ơn gọi thánh hiến của mình.

“Sự trưởng thành nhân bản và cách riêng sự trưởng thành về mặt cảm tính đòi hỏi một nền đào tạo trong suốt và cương nghị... đòi hỏi con người phải thực sự làm chủ chính mình, dứt khoát chiến đấu và thắng vượt mọi hình thái vị kỷ và cá nhân chủ nghĩa vốn đe dọa đời sống

⁷ Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thê. SJ, “Mỗi ngày nên lãng phí 10 phút cho việc đọc sách thiêng liêng.” 19/7/2019, ngày truy cập 15/01/2024, <https://dongten.net/moi-ngay-nen-lang-phi-10-phut-cho-viec-doc-sach-thieng-lieng/>.

mỗi người, mau mắn cởi mở đối với tha nhân, quảng đại trong sự tận tụy và trong việc phục vụ đối với tha nhân. Tất cả những điều ấy đều quan trọng để có thể đáp trả ơn gọi, để có thể trung thành với ơn gọi và với những cam kết gắn liền với ơn gọi, nhất là trong những giai đoạn khó khăn.”⁸

Cho nên, chúng ta đọc Thánh Kinh hàng ngày như thể đời sống nhân bản của chúng ta được biến đổi và trưởng thành hơn. Mỗi bước đường chúng ta đi có nhiều gai nhọn và thung lũng sâu, nên chúng ta gạt bỏ nó và san bằng những con đường thung lũng để chúng ta đi bằng chính đôi chân của chúng ta.

Cuối cùng, đời sống tâm lý cho chúng ta thấy rõ hơn về ơn gọi thánh hiến tỉ lệ là 50%. Mỗi đời sống tu sĩ là một con đường không ai có thể đi đến hết con đường cuộc đời của chúng ta. Cho nên điều này cho thấy rõ đời sống thánh hiến chúng ta lung lay, gục ngã giữa đường khi không vững tâm lý. Đối với đời tu tâm lý là yếu tố không kém phần quan trọng, nếu không có tâm lý vững vàng làm việc gì cũng khó. Muốn có được tâm lý vững mạnh không bị gục ngã giữa đường đời có lẽ Thánh Kinh giúp cho đời sống tâm lý chúng ta tốt hơn. Đó như là phương thuốc của tình yêu nối kết với chúng ta vào nguồn ơn sủng của Thiên Chúa.

Kết luận

Mỗi người tu sĩ trong đời sống thánh hiến là sống nối kết, gắn kết với tình yêu của Thiên Chúa qua Thánh Kinh. Đó là Lời Hằng Sống của chúng ta, bất cứ ai cũng có thể đọc và đặc biệt là tu sĩ chúng ta. Chúng ta đọc Thánh Kinh và đem Lời Chúa ra thực hành nghĩa là đem đến cho những người chung quanh chúng ta. Họ đang cần sự an ủi, niềm tin và hy vọng để sống thêm lần nữa trên cuộc đời này. Thánh Kinh cho chúng ta cơ hội để sống ở một bình diện cao hơn nhưng không kém phần mãnh liệt: “Cuộc sống phát triển bằng cách cho đi, nó suy yếu khi sống cô lập và dễ dãi. Thực vậy, những người vui hưởng đời sống nhiều nhất là những người bỏ lại sự an toàn trên bờ và được kích thích bởi sứ mạng thông truyền cuộc sống cho người khác.”⁹ Vì vậy và cho nên, không gì khác hơn Thánh Kinh vừa là của ăn thiêng liêng, vừa là dạy dỗ đời sống nhân bản tốt, và đời sống tâm lý vững mạnh, không thể thiếu đối với mỗi người chúng ta. Và đặc biệt chúng ta đọc với tâm tình của chính chúng ta, luôn mang trong mình một phương châm: đọc – suy – hiểu – biết. Để chúng ta làm quen với cách đọc cũng như cách suy ngẫm và hiểu mọi Lời mà Ngài ban cho chúng ta.

⁸ Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS, “Bản chất và ý nghĩa của trưởng thành nhân bản toàn diện.” 25/6/2020, truy cập ngày 15/01/2024, <https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/ban-chat-va-y-nghia-cua-truong-thanh-nhan-ban-toan-dien-40200>

⁹ Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng,” 25/05/2015, Hội đồng Giám mục Việt nam, truy cập ngày 15/01/2024, # 10, <https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-niem-vui-cua-tin-mung-evangelii-gaudium-46656>

Tài Liệu Tham Khảo

Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chuyên ngữ. Hà Nội: NXB. Tôn giáo, 2017.

Công Đồng Vaticano II “Sắc lệnh về Canh tân thích nghi Đời sống Dòng tu,” (25/05/2015), Ủy ban Giáo lý Đức tin.

Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng,” (25/05/2015), Hội đồng Giám mục Việt nam.

Pham Vu Phi Ho, "Các hoạt động dạy và học môn viết tại KNN ĐHM Tp.HCM," *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp.HCM* 3(31) (2013): 100.

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế. SJ, “Mỗi ngày nên lãng phí 10 phút cho việc đọc sách thiêng liêng.” (19/7/2019).

Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS, “Bản chất và ý nghĩa của trưởng thành nhân bản toàn diện.” (25/6/2020).

Thông tin về tác giả

1. Antôn Nguyễn Trường Giang tu sĩ dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu (S.C.J.), hiện đang là sinh viên lớp Triết I tại Học Viện Thánh Alphongsô.
2. Giuse Hoàng Văn Chín tu sĩ dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu (S.C.J.), hiện đang là sinh viên lớp Triết I tại Học Viện Thánh Alphongsô.
3. Antôn Trần Đình Thịnh tu sĩ dòng Truyền Giáo Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (O.M.I), hiện đang là sinh viên lớp Triết I tại Học Viện Thánh Alphongsô.
4. Phêrô Nguyễn Văn Phương tu sĩ dòng Ngôi Lời (S.V.D), hiện đang là sinh viên lớp Triết I tại Học Viện Thánh Alphongsô.