

## Bàn về hai chữ “tình yêu”<sup>1</sup>

### Talk about the word "love"

GS. Lm. Giuse Phạm Quốc Văn<sup>1\*</sup>, O.P.

<sup>1</sup> Dòng Đa Minh, Vietnam

<sup>1</sup> Học Viện Liên Dòng – Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tp. HCM, Vietnam

\* Email của tác giả liên hệ: [quocvanop@gmail.com](mailto:quocvanop@gmail.com)

 <https://doi.org/10.54855/csl.22239>

Received: 14/05/2022

Revision: 06/07/2022

Accepted: 06/07/2022

Online: 07/07/2022

### Tóm lược

Một trong những nhu cầu căn bản nhất của con người là yêu và được yêu. Thiếu tình yêu, người ta không thể lớn lên được. Tình yêu là điều cần thiết, tự nhiên như khí trời; tình yêu xưa như trái đất, nhưng vẫn mới tinh khôi làm rung động vạn vạn trái tim con người. Ta thể không định nghĩa được tình yêu, nhưng cảm được tình yêu là điều rất thật. Tuy nhiên, có những biểu hiện ta cứ tưởng đó là tình yêu, nhưng kỳ thực lại không phải; có khi cứ ngỡ mình đang yêu, nhưng thực ra lại đang làm khổ người khác... Tình yêu có muôn mặt, rất nhiều khi ta lầm tưởng và chẳng hiểu tình yêu là gì nữa.

**Từ khóa:** Tình yêu, trái tim con người, luận yêu thương, Thiên Chúa là Tình yêu

### Abstract

One of the most fundamental human requirements is to love and be loved. Without love, growth is impossible. Love is fundamental, as natural as air; love is as ancient as the planet, but it is still pristine, stirring the emotions of tens of millions of individuals. Although love cannot be described, its experience is quite genuine. However, there are expressions that we mistakenly believe to be love; sometimes I believe I'm in love, but I'm actually harming people... Love has various dimensions; nonetheless, we frequently erroneously believe that we no longer comprehend what love is.

**Keywords:** Love, human heart, law of love, God is love

*Tình yêu là điều cần thiết, tự nhiên như khí trời;  
tình yêu xưa như trái đất, nhưng vẫn mới tinh khôi  
làm rung động vạn vạn trái tim con người.*

<sup>1</sup> Bài viết này đã được rút ngắn và thay đổi tựa đề, có thể tìm đọc trọn bài trong: Phạm Quốc Văn, *Cuộc sống tròn đầy*. Nxb TG, 2009, tr. 113.

## Tình yêu là gì ?

Có lẽ không có gì bí ẩn hơn tình yêu. Tình yêu là một huyền nhiệm !

### Hương sắc mỗi loài hoa

Có thứ tình yêu nồng nàn say đắm, lãng mạn đợi chờ; có thứ tình yêu thâm trầm sâu lắng, lo toan và trách nhiệm; có thứ tình yêu chia sẻ cảm thông, đồng hành trong cuộc sống; có thứ tình yêu bao la lồng lộng, chẳng đấp xây chi cho cá nhân mình; có thứ tình yêu dốc cạn hành trình, từ bỏ, hy sinh, dâng mình cho Thượng Đế ... Bạn muốn gọi tên tình yêu đó là gì cũng được : là tình yêu đôi lứa, là tình máu mủ gia đình, là tình bạn thân tình, là tình yêu đất nước quê hương, là tình yêu của đời tận hiến. Tình yêu nào cũng đẹp, cũng cao khiết, cũng phản ánh một tình yêu vĩ đại là mối tình Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta hãy phân tích sau những tình yêu hương sắc của cuộc đời, có lẽ chúng ta nên tìm về suối nguồn tình yêu trước đã.

### Suối nguồn tình yêu

Thánh Gioan chỉ cho chúng ta thấy tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa (1Ga 4,7), “*Tình yêu cốt ở điều này, là Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước*” (1Ga 4,10). Tình yêu là trọng tâm ý nghĩa của lối sống Kitô giáo. Thiên Chúa yêu thương chúng ta nhưng không, vô điều kiện, nhưng chúng ta chẳng tự nhiên hay dễ dàng yêu thương Thiên Chúa, yêu thương anh chị em mình. Đối với con người, yêu thương là một thách đố, là sự chọn lựa liên lý. Cả đời sống người Kitô hữu là một chọn lựa yêu thương. Yêu thương là lời mời gọi tự do, và cũng là luật sống căn bản của mỗi Kitô hữu.

#### *Luật yêu thương*

Một vị kinh sư lên tiếng hỏi Đức Giêsu : “*Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều nào đứng đầu ?*” Đức Giêsu trả lời :

Điều răn đứng đầu là ... người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực người. Điều răn thứ hai là : người phải yêu người thân cận như chính mình. (Mc 12, 29 - 31).

Câu trả lời của Đức Giêsu không vòng vo, nhưng đi thẳng vào trọng tâm, tình yêu là lề luật duy nhất. Đức Giêsu chính là hiện thân của tình yêu này, Người đã yêu thương đến cùng và chết cho người mình yêu. “*Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình*” (Ga 15,13).

Kitô giáo là đạo của tình yêu. Trọng tâm sứ điệp Tin mừng cũng chẳng là gì khác hơn sứ điệp yêu thương. Tình yêu thương luôn luôn mới mẻ : “*Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em*” (Ga 13,34). Khi biết yêu thương nhau thực sự là chúng ta chu toàn lề luật vậy (X. Rm 14,10).

### *Thiên Chúa là tình yêu*

Trong thư thứ nhất, thánh Gioan đã định nghĩa cho chúng ta : Thiên Chúa là tình yêu : ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy ... Tất cả truyền thống Kitô giáo đều sáng lên điều này là không thể tách rời tình yêu Thiên Chúa và tình yêu con người được. Yêu thương con người không phải là phương tiện để yêu mến Thiên Chúa nhưng đó là thành phần không thể thiếu của một tình yêu hoàn hảo.

### *Tất cả là vô nghĩa nếu không có tình yêu*

Thánh Phaolô, trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô (13, 1 - 3), đã nhấn mạnh giá trị tuyệt vời của tình yêu; tình yêu có giá trị tuyệt đối, đến nỗi nếu thiếu tình yêu, thì tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Còn thánh nữ Têrêsa Hải Đòng Giêsu thì nói : “Nếu không có tình yêu, các thánh tử đạo sẽ không dám đổ máu mình nữa, các nhà truyền giáo sẽ thôi rao giảng, sẽ chẳng còn thánh hiền tu, chẳng còn thánh tiến sĩ, và cũng chẳng còn thánh trinh nữ...”.

### **Đi tìm định nghĩa cho tình yêu**

Karl Kock định nghĩa : “*Yêu thương chính là tìm kiếm và thăng tiến những điều thiện hảo nơi tha nhân trong những tình trạng riêng biệt của họ*”. Có thể định nghĩa này hơi khô khan, không lãng mạn, nhưng khả dĩ cung cấp cho chúng ta những chỉ dẫn thiết thực trong cuộc sống.

### *Tìm kiếm và thăng tiến*

Trước tiên, yêu thương có nghĩa là tìm kiếm và thăng tiến. Tình yêu luôn năng động. Tìm kiếm và thăng tiến không phải là điều gì thụ động, nhưng là những hành vi tích cực yêu thương. Người yêu thương đích thực là người ra khỏi chính mình, nhìn thấy nhu cầu của anh em. Đó có thể là nhu cầu về vật chất, nhưng quan trọng hơn là nhu cầu của tâm hồn, là sự cảm thông, lòng tôn trọng, sự tha thứ, sự lắng nghe ...

Rất thường khi, chúng ta chỉ biết yêu mình, chỉ tìm hạnh phúc cho riêng mình; và tệ hại hơn, còn dùng người khác như một phương tiện để thỏa mãn tham vọng của chúng ta. Nói một cách lãng mạn : “yêu là chết ở trong lòng một ít” là như vậy; và những ai muốn yêu cho đến tận cùng, thì không phải chỉ là “chết một ít”, mà là chết tất cả, cho tất cả, hy sinh tất cả.

### *Những điều thiện hảo nơi tha nhân*

Kể đến, bản chất yêu thương là không hướng về mình, không tìm lợi ích cho bản thân, nhưng là hướng về người khác, làm cho họ được thăng tiến, và mưu cầu hạnh phúc cho họ. Sile, một nhà văn người Đức, đã định nghĩa : “Tình yêu là niềm say mê làm cho người khác được hạnh phúc”. Hạnh phúc, những điều thiện hảo nơi tha nhân, cũng như chính hạnh phúc, những điều thiện hảo mà chúng ta khao khát tìm kiếm cho bản thân mình. Đức Giêsu đã dạy chúng ta rất rõ điều này : “*Người phải yêu thương người thân cận như chính mình*” (Mc 12, 31).

### *Những tình trạng riêng biệt*

Yêu thương đích thực là yêu thương vô điều kiện. Thiên Chúa không chờ chúng ta phải thật tốt lành, thật thánh thiện, rồi Người mới yêu chúng ta ! Yêu thương là đón nhận người khác như chính con người của họ. Mỗi người đều được Chúa tạo dựng và có một phẩm giá cao quý, bất khả thay thế, và phải được mọi người tôn trọng, dù bản thân con người đó có như thế nào đi chăng nữa. Con người vốn “nhân vô thập toàn”, nhưng “nhân chi sơ tính bản thiện”, không ai tự bản chất là xấu xa cả. Đón nhận và tin tưởng con người là khởi đầu cho một hành trình yêu thương. Và chỉ có yêu thương một cách vô điều kiện, khi ấy chúng ta mới có thể làm cho người khác nhận ra chính giá trị của bản thân họ, từ đó có thể giúp họ thăng tiến hơn.

### *Tình yêu theo lối nhìn của thánh Phaolô*

Thánh Phaolô đã tóm tắt nét đặc trưng của tình yêu trong những lời khuyên ngài gửi cho giáo đoàn Côrintô :

Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu,  
không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,  
không làm điều bất chính, không tìm tư lợi,  
không nóng giận, không nuôi hận thù,  
không mừng khi thấy sự gian ác,  
nhưng vui khi thấy điều chân thật.  
Đức mến tha thứ tất cả,  
tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả (1Cr 13, 4-7).

Tình yêu luôn đòi hỏi sự kiên nhẫn, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Tình yêu là vô biên. Nói như thánh Bênêđô : “Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn”. Thế mà trong thế giới của chúng ta hôm nay, người ta lại thích đi tìm những giải pháp tức thời, những kinh nghiệm ngay tức khắc, những mối tương quan để dãi chiều chuộng, những kiểu yêu vội sống cuồng ... Tất cả những hình thức trên đều không thoả mãn khát vọng yêu thương sâu thẳm của lòng người; con người ngày nay vẫn khát khao những chứng tá của một tình yêu sâu thẳm.

### *Tình yêu cứu độ thế giới*

Rất nhiều khi con người bị thúc bách bởi một thứ tình yêu hạ đẳng. Yêu thương được xem như một cách thức để lấp đầy những khoảng trống, những nhu cầu của tâm hồn. Càng cô đơn, càng trống vắng, người ta càng có nhu cầu bù đắp; lúc này nhiều khi yêu thương bị đồng hoá với sự thoả mãn ích kỷ. Chỉ có tình yêu đích thực mới có sức cứu độ. Đức Giêsu yêu thương bạn hữu của mình là anh Ladarô, Người đã kéo anh ra khỏi huyệt mộ và cho trở về với cuộc sống (x. Ga 11). Trong thời đại chúng ta, tình yêu vẫn có sức phục sinh kẻ chết, đó là những người chết về mặt tinh thần, xã hội, tôn giáo... Bao bạn trẻ lầm lạc rơi vào

con đường sai trái, nào là nghiện ngập, chơi bời, trộm cắp ... rồi chán nản thất vọng. Phần lớn do các bạn ấy thiếu thốn tình yêu, hay được yêu không đúng cách. Chỉ có tình yêu đích thực mới có thể làm cho họ trở về, tình yêu có sức cứu độ là vậy.

## Tình Yêu Muôn Vẽ

Muôn nhánh sông đều chảy ra từ thượng nguồn, muôn cách thể khác biệt nhưng cũng chỉ diễn tả một tình yêu duy nhất. Trước tiên, yêu thương thể hiện qua việc yêu mình.

### Yêu mình

Yêu thương chính mình là điều cần thiết trước khi chúng ta có thể yêu thương tha nhân. Đức Giêsu đã chẳng dạy chúng ta “hãy yêu thương người thân cận như chính mình” (Mc 12,31) đó sao. Theo cách nhìn này, có thể nói, bạn chỉ yêu thương người thân cận một khi bạn biết yêu thương chính bản thân mình. Yêu mình cũng có nghĩa là phải biết mình, biết những sở trường, sở đoản. Yêu mình khởi đi từ việc biết chấp nhận và tôn trọng bản thân, biết khám phá và thăng tiến những giá trị của chính mình. Tuy nhiên, bậc thang giá trị của mỗi người rất khác nhau, đâu là quy chuẩn để mỗi người chọn lựa và thăng tiến? Đâu là giá trị đích thực của bản thân tôi? Rất nhiều khi chúng ta lầm tưởng điều này.

### Tình bạn

Ta đã nói đến những kiểu tình yêu ích kỷ, tình bạn không phải là thứ tình yêu ấy. Bạn đã nghe nói đến tình bạn của Bá Nha và Tử Kỳ trong văn học Trung Quốc, tình bạn của Nazis và Golmund trong “Đôi bạn chân tình” của Hermann Hesse, hay Lưu Bình và Dương Lễ trong văn học Việt Nam ...? Ta gặp một điểm chung nơi những tình bạn này là sự trung thành, cảm thông và chia sẻ. Tình bạn đích thực sẽ không ích kỷ, không tìm cách loại trừ nhau, nhưng chia sẻ với nhau những nỗi niềm trong cuộc sống và giúp nhau cùng thăng tiến.

Thiên Chúa thích làm bạn với con người, Đức Giêsu gọi các môn đệ là bạn hữu (Ga 15,15), thế sao con người lại không thể là bạn của nhau? Chỉ khi nào là bạn, chúng ta mới có thể bộc lộ hết nỗi niềm, mới không đeo mặt nạ, mới có thể cảm thông cả những yếu đuối, sai lầm của nhau trong cuộc sống. Có thể nói tình bạn là nền tảng căn bản của mọi thứ tình yêu trong cuộc sống.

### Tình yêu đôi lứa

Rất nhiều điều phải bàn đến trong khía cạnh tình yêu đôi lứa này. Ở đây chỉ xin đề cập đến sự hoà hợp giữa hai thân xác, hai tâm hồn. Đến tuổi trưởng thành, người nam và người nữ có khuynh hướng thu hút nhau, hấp dẫn lẫn nhau, và rồi nên vợ nên chồng, nên một thân xác, một tâm hồn. Những tương quan giới tính làm cho hai người phát triển sung mãn, và làm nảy sinh sự sống mới.

Thường người ta hay e ngại, hoặc đánh giá thấp những hành vi ân ái vợ chồng; trong đời sống lứa đôi, hành vi đó không có gì là xấu xa, nhưng là thánh thiện, tốt đẹp. Chính vì

thể trong bài giáo huấn về đời sống gia đình, thánh Phaolô đã nhắc lại đoạn văn trong sách Sáng Thế : “*Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt*” (Ep 5,31).

Tuy nhiên, con người ta vì tội lỗi làm suy yếu, nên rất khó vượt qua những đòi hỏi của bản năng, nên nhiều khi tình yêu trong hôn nhân bị lạm dụng, bị xúc phạm. Hành vi ân ái không còn là việc thiêng liêng giữa vợ và chồng, mà nhiều khi chỉ là việc làm thoả mãn bản năng bên ngoài phạm vi hôn nhân. Và như thế, đây không phải là tình yêu đích thực nữa, mà là một sự biến thái, lạm dụng, mua bán hay trao đổi thân xác.

### **Tình yêu lãng mạn**

Người ta thích nói đến tiếng sét ái tình, đến những cảm giác tuyệt vời khó tả của kẻ đang yêu, và cả đến những chuyển biến tâm lý khác thường của họ nữa. Rất có thể tình yêu đôi lứa khởi đi từ sự rung cảm đầu đời, từ tiếng sét ái tình. Nhưng tình yêu lãng mạn thường chợt đến rồi chợt đi, đó không phải là điều tất yếu để tình yêu lứa đôi nên bền chặt. Một chút lãng mạn làm cho cuộc sống uyển chuyển, nhẹ nhàng, nhưng không hẳn phải lúc nào cũng có.

Chúng ta cần lưu ý những cạm bẫy của sự lãng mạn, nhiều khi lãng mạn quá, sẽ làm cho cuộc sống trở nên không thực tế, và sau một phút choáng ngợp, người ta có thể sẽ thất vọng ê chề. Chúng ta chứng kiến bao cảnh thất tình hoá nên điên dại là như vậy. Cuộc sống không chỉ có bánh mì nhưng còn có hoa hồng nữa, nhưng nếu chỉ toàn hoa hồng thì đó cũng chẳng còn là cuộc sống. Cạm bẫy đầu tiên đó là :

#### *Sự say đắm*

Sự say đắm nhiều khi làm chúng ta trở nên mù quáng, mất đi sự nhận thức rõ ràng và khả năng phán đoán đúng đắn. Khi yêu, thấy cái gì cũng đẹp, cũng hợp nhãn, nhưng nếu một tình yêu không được lý trí hướng dẫn, sẽ là tình yêu mù loà, nông nổi. Sống trong tình yêu lãng mạn say đắm, có thể ví tựa như bạn đang ngồi trên toa xe lao vun vút trên con đường siêu tốc trải dài từ đỉnh xuống triền núi, mọi vật xung quanh bạn trở nên mờ nhạt, và bạn chỉ còn một cảm giác chóng mặt, choáng váng. Sự say đắm có thể đem lại cho bạn những giây phút xúc động, nhưng bạn lúc nào cũng như kẻ đang đi trên dây, từng nổi hồi hộp run run nằm ngay dưới bàn chân của mình.

#### *Thần tượng hóa*

Có bao giờ bạn thần tượng một ai không ? Một khi bạn đã thần tượng một ai, thì trong mắt bạn, người ấy là tuyệt hảo, tuyệt vời, là câu trả lời cho mọi thắc mắc, mọi ước mơ đời bạn. Và nhiều khi bạn còn thấy đời mình chẳng có ý nghĩa gì nếu không có người ấy, không trở nên giống người ấy. Bạn từ từ thay đổi mình theo khuôn mẫu người ấy nhưng bạn không hề ý thức mình đang thay đổi. Bạn nghĩ rằng mình yêu thương người ấy thực sự, nhưng thực ra bạn chỉ yêu hình ảnh của bạn có trong người ấy mà thôi.

## Tình yêu gia đình

Trước khi bạn biết yêu mình, biết thế nào là tình bằng hữu, tình yêu đôi lứa, tình yêu lãng mạn ... thì bạn đã được sinh ra, được nuôi dưỡng, và cảm nhận tình yêu của gia đình trước hết. Chỉ trong gia đình, bạn mới hiểu được thế nào là một tình yêu vô điều kiện. Dù bạn là ai, là một con người như thế nào đi chăng nữa, thì bạn vẫn được đón nhận một cách vô điều kiện.

Trong gia đình, bạn cảm nhận được mẫu nhiệm tình yêu một cách rõ nét hơn cả : người ta không so đo tính toán, không tìm tư lợi; đặc biệt hình ảnh người mẹ, người cha, suốt đời lam lũ lo cho con cái từng miếng cơm manh áo, coi sự thành đạt và hạnh phúc của con là hạnh phúc của mình. Những ai được sinh ra, được nuôi dưỡng trong một bầu khí gia đình yêu thương như thế, nhân cách của người đó sẽ phát triển sung mãn và thành toàn. Và cũng từ gia đình, người ta học được bài học yêu thương trắc ẩn. Tình yêu được nuôi dưỡng và lớn lên từ chính thái độ biết quan tâm đến người khác, nhất là những người bất hạnh. Từ phạm vi một gia đình ruột thịt, người ta có thể mở rộng ra những gia đình lớn hơn, gia đình thiêng liêng, đoàn thể, giáo xứ, quê hương ... và mở ra với cả gia đình nhân loại nữa.

## Tình yêu thiên nhiên

Thiên Chúa không dựng nên con người một mình trợ trợ, nhưng Người đặt thụ tạo cao quý của mình vào vườn Êđên, trao cho con người quyền cai quản thiên nhiên, bá chủ chim trời cá biển. Có thể nói, trong chương trình tạo dựng và cứu độ của Thiên Chúa, thiên nhiên và muôn vật là những người em nhỏ bé của chúng ta, chúng cũng đang chờ ngày Thiên Chúa cứu độ như chúng ta.

Vì vậy, khi yêu thương và bảo vệ thiên nhiên, là chúng ta đang yêu thương và bảo vệ chính mình. Con người không thể sống tách rời khỏi thiên nhiên, cho dẫu người ta có thể sinh ra trong lồng kiếng. Con người ngày càng trở nên cần cỗi, thô kệch, nóng nảy, vì con người không sống hoà điệu với thiên nhiên, đã trở nên thù địch với thiên nhiên. Một khi con người sống thuận, sống hoà điệu với thiên nhiên, con người mới là mình trọn vẹn.

## Tóm kết

Tất cả mọi tình yêu đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tình yêu đó như nước trên cao tràn xuống. Chúng ta được mời gọi nên giống Thiên Chúa qua việc xây dựng mối tương quan yêu thương, với từng nghĩa cử yêu thương chọn lựa trong cuộc sống mình. Mong lắm tình yêu của chúng ta tỏa sáng trong từng bước chân trên hành trình lữ thứ !

## Tài liệu tham khảo

Corinthians 13:4-7. Love is patient and kind. Trích nguồn từ

<https://www.bible.com/bible/111/1CO.13.4-7.niv>

Gioan 13: 34. Điều Răn Mới Trích nguồn từ [https://catechesis.net/ga-1331-33a-34-35-](https://catechesis.net/ga-1331-33a-34-35-dieu-ran-moi/)

[diu-ran-moi/](https://catechesis.net/ga-1331-33a-34-35-dieu-ran-moi/)

Mark 12: 31. Giới răn đứng đầu. Trích nguồn từ [https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-](https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-31-thuong-nien-nam-b-gioi-ran-dung-dau-mc-12-28b-34-49952)

[31-thuong-nien-nam-b-gioi-ran-dung-dau-mc-12-28b-34-49952](https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-31-thuong-nien-nam-b-gioi-ran-dung-dau-mc-12-28b-34-49952)

Phạm Quốc Văn (2009). *Cuộc sống tròn đầy*. Nxb TG, tr. 113.

## Biodata

Giáo sư Linh mục Giuse Phạm Quốc Văn là Tu sỹ Dòng Đa Minh. Cha Phạm Quốc Văn hiện đang là Phó Tu Viện Trưởng. Ngài là Giám đốc Học Viện Liên Tu Sỹ Phao-lô Nguyễn Văn Bình, Tp. HCM, Việt Nam. Ngài còn là chủ tịch liên hiệp tu sỹ Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Chủ biên Nội san Chia sẻ liên tu sỹ Tp. HCM, Việt Nam.

Professor Joseph Pham Quoc Van is a Dominican friar. Father Pham Quoc Van is currently the Vice Abbot. He is the Director of the Paul Nguyen Van Binh Inter - Religions Congregations Theological Institute, Ho Chi Minh City, Vietnam. He is also the president of the monastic union of the Archdiocese of Saigon. Editor-in-Chief of the Inter-monastic Sharing Newspaper of Ho Chi Minh City, Vietnam.