

Những thách đố về đời sống khó nghèo của các tu sĩ đang theo học tại Học viện Phanxicô

Challenges in Living the Vow of Poverty among Religious Students at the Franciscan Institute

Gioan Lê Đức Anh^{1*}, Phanxicô Xaviê Phạm Văn Duy¹, Gioan Baotixita Phạm Văn Dương¹, Phêrô Hoàng Thế Dũng¹

¹Học Viện Thánh Anphongsô, Dòng Chúa Cứu Thế, Vietnam

*Email của tác giả liên hệ: ducanhkh1808@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0005-9165-2446>

 <https://doi.org/10.54855/csl.25525>

© Copyright (c) 2025 Lê Đức Anh, Phạm Văn Duy, Phạm Văn Dương, Hoàng Thế Dũng

Received: 20/04/2025

Revision: 09/06/2025

Accepted: 09/06/2025

Online: 10/06/2025

ABSTRACT

Keywords:

Poverty, religious life, modern technology, personal will, solidarity with the poor

The purpose of this study is to highlight the current situation and the challenges faced by religious members in living out the vow of poverty. Through this, religious individuals can develop a more accurate understanding of the Vow of Poverty and remain vigilant against the secularization of the world, which has increasingly infiltrated consecrated life. Living in the true spirit of Gospel poverty means reflecting the image of Christ on earth—accepting self-denial to become His disciple, drawing clear boundaries with regard to money, and avoiding the pursuit of comfort and indulgence in religious life. Living in poverty does not merely mean owning fewer possessions, spending minimally, or using outdated technology. More deeply, it means possessing a poor spirit, living simply, joyfully receiving all things as blessings, and fostering humility in one's relationships with others—so as to be materially poor, yet rich in virtue.

TÓM LƯỢC

Từ khoá: Khó nghèo, đời sống tu trì, công nghệ hiện đại, ý riêng, liên đới với người nghèo

Mục đích của bài nghiên cứu này là chỉ ra thực trạng cũng như những khó khăn trong việc sống khó nghèo của các tu sĩ hiện nay. Qua đó, các tu sĩ có cái nhìn đúng đắn hơn về Lời khấn Khó nghèo, luôn cảnh giác với sự tục hóa của thế gian đã và đang len lỏi vào trong đời sống thánh hiến. Sống đúng với tinh thần nghèo khó của Tin Mừng là phác họa lại một Đức Giêsu khác tại nơi trần thế này, chấp nhận từ bỏ chính mình để trở nên người môn đệ của Chúa, biết vạch ra ranh giới rạch ròi với tiền bạc, tránh tình trạng kiếm tìm sự an nhàn và hưởng thụ trong đời tu của mình. Sống nghèo không phải chỉ là sở hữu ít tài sản, chi tiêu có giới hạn hay là sử dụng những sản phẩm công nghệ lỗi thời,... Nhưng xa hơn nữa, sống nghèo thực sự là nghèo khó trong tâm hồn, sống đơn sơ và thái độ vui vẻ đón nhận mọi thứ mình được hưởng, cùng với sự khiêm nhường trong thái độ tương quan với người khác để trở nên nghèo khó về vật chất nhưng cao sang về nhân đức.

Giới thiệu

Khó nghèo, một trong ba lời khuyên Phúc Âm giành cho người tu sĩ sống đời thánh hiến. Lời khấn Khó nghèo là một điều cần thiết và là kim chỉ nam để cho người tu sĩ ý thức về con đường nên thánh mà mình chọn. Ngày nay, xã hội ngày một phát triển mạnh mẽ, đời sống con người dễ bị nghiêng chiều đến sự tha hóa bởi lòng tham và luôn khao khát sở hữu của riêng, từ đó kéo theo nhiều hệ lụy. Trước những biến động đó, con người, hơn hết là các tu sĩ được kêu mời trở về với một Đức Kitô nghèo khó, để sống một cuộc đời hèn mọn giản dị. Người tu sĩ tự nguyện dẫn thân theo Lời khấn Khó nghèo noi theo mẫu gương duy nhất là chính Đức Giêsu, Đấng đã vì yêu thương con người mà tự nguyện xuống trần gian sống một cuộc đời khó nghèo tận căn. Khởi đi từ cái nghèo ngoài thân, Lời khấn Khó nghèo đòi buộc người tu sĩ mỗi ngày từ bỏ đi những nhu cầu tài chính hay những sở hữu giá trị nhằm phó thác chính mình cho Chúa như Đức Giêsu xưa xuống trần không một mái nhà hay mảnh vải che thân, xuống trần nằm gọn trong máng cỏ, một vật dụng cho gia súc nơi đồng hoang Bê Lem. Chính Chúa đã từ bỏ vinh quang trên ngai báu cửu trùng mà đến nép mình trong bản chất loài người mỏng dòn như lời chép: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”¹. Điều đó thúc đẩy người tu sĩ sống Lời khấn Khó nghèo không chỉ nơi vật chất mà còn đi sâu vào từ bỏ triệt để con người từ tâm hồn đầy đòi hỏi và khao khát nhu cầu cho bản thân.

Lược lại lịch sử cứu độ cho đến nay, ta không khỏi ngỡ ngàng về cái nghèo nơi Đức Kitô, một cái nghèo vượt quá mọi cái nghèo. Cái nghèo của tình yêu, của hy sinh và vị tha, của bác ái và chia sẻ. Cái nghèo ấy thể hiện qua từng chi tiết, từng giây phút nơi cuộc đời của Chúa chúng ta từ khi thụ thai nơi trinh nữ thôn quê cho đến lúc trút hơi tàn trên thập giá, thậm chí ngay cả huyết đá mai táng thân xác Ngài thì cũng là mượn của một kẻ xa lạ. Còn cái nghèo nào hơn thế? Và phần thưởng Thiên Chúa Cha đã dành cho Ngài thật lớn lao: “Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ”. Chính lợi ích lớn lao này Chúa muốn và kêu mời hết thảy, nhất là người tu sĩ bỏ mình để sống nghèo như Ngài đã sống nghèo từ trong ra ngoài: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ”² hay “Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy bán đi tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy theo tôi”³. Đó là phương cách chiếm lấy nước trời, người tu sĩ mọi thời đang chọn lối đi mà Chúa đã đi. Và chính Ngài là mẫu gương sống động và duy nhất mà người tu sĩ cần phóng chiếu.

Lời khấn Khó nghèo của người tu sĩ Công giáo

Đối với người Công giáo, ơn gọi đời sống thánh hiến là một tặng phẩm đến từ Thiên Chúa. Đó là một quà tặng Thiên Chúa ban cho một số Kitô hữu có ước muốn sống dâng hiến trọn vẹn bản thân cho Người và phục vụ tha nhân.⁴ Ba lời khuyên Phúc âm là Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục là kim chỉ nam cho các nam nữ tu sĩ muốn trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Các lời khuyên ấy hướng dẫn người tu sĩ thể hiện tình yêu trong ba lãnh vực liên quan đến cuộc sống trần thế của con người đó là tiền bạc, tính dục và quyền lực.⁵ Đồng thời, các lời khấn không những là dấu chỉ của tư cách làm môn đệ Chúa Giêsu nghèo khó và chịu đóng đinh mà còn cho phép người thánh hiến thông phần vào sự phục sinh, vinh quang và thông ban Thánh Thần của Chúa Giêsu.⁶ Qua Lời khấn Khó nghèo, các tu sĩ Công giáo không để cho mình bị cám dỗ, nô lệ bởi của cải vật chất. Người tu sĩ biểu lộ một cách cụ thể rằng để tìm thấy sự viên mãn và an toàn thì họ không đặt niềm hy vọng vào của cải vật chất nhưng đặt niềm tin vào sự phong nhiêu của Nước Trời.⁷ Một đời sống khó nghèo như thế làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa và nên chứng nhân cho trần gian giữa một thế giới đang bị chi phối bởi sở hữu của cải vật chất cũng như tinh thần. Bởi lẽ, Lời khấn Khó nghèo không chỉ dừng lại ở sự hy sinh và

lột bỏ chính mình khỏi sự giàu có và của cải mà còn nhắm đến tinh thần phục vụ và trách nhiệm đối với trái đất cũng như những thiện ích của thụ tạo.⁸ Việc khẩn giữ các lời khuyên Phúc Âm tuy bao gồm sự từ bỏ những của cải nhưng không hề cản trở việc phát triển nhân vị, đồng thời góp phần thanh luyện tâm hồn, phát huy sự tự do thiêng liêng và không ngừng thúc các tu sĩ sống bác ái nhiệt thành.⁹ Hơn nữa, Lời khẩn Khó nghèo không phải là một lối sống cơ cực, bần cùng thiếu thốn nhưng là khước từ sở hữu, ham muốn, thèm khát những điều mình chưa có. Đi xa hơn, lời khẩn này còn giúp người tu sĩ sống dân thân cách quảng đại không tính toán cho một thế giới trở nên nhân văn hơn.¹⁰ Bởi lẽ, ngày nay chúng ta dễ dàng đánh giá về người khác qua những gì họ sở hữu: danh vọng, tiền bạc, địa vị... mà quên đi các giá trị tinh thần nhân văn:

“... đừng để cho việc sử dụng của cải trần gian và sự dính bén với tiền tài nghịch lại tinh thần nghèo khó của Tin Mừng, cản trở họ trong việc tìm kiếm tình yêu hoàn hảo, nhờ vào lời khuyên của Thánh Tông đồ: những ai đang hưởng dụng thế gian này, đừng dừng lại ở đó, vì bộ mặt thế gian đang qua đi.”¹¹

Mục đích của bài nghiên cứu này là để thấy được thực trạng cũng như những khó khăn trong việc thực hành Lời khẩn Khó nghèo của các tu sĩ đang theo học tại Học viện Phanxicô trong thời đại xã hội kỹ nghệ trị này. Các tu sĩ đang theo học tại Học viện Phanxicô có hạnh phúc với Lời khẩn Khó nghèo hay không? Những thách đố mà họ gặp phải là gì? Các tu sĩ trẻ cần làm gì để có thể vượt qua được những khó khăn trong đời sống khó nghèo? Trước những thách đố như thế, liệu rằng người tu sĩ có thực sự sống khó nghèo hay không? Làm thế nào để dung hòa được khó nghèo bên ngoài và khó nghèo nội tâm, nghĩa là làm sao để đạt được khó nghèo về tinh thần bằng cách sống nghèo thực tế và sống như thế nào để sự khó nghèo bên trong được phản chiếu ra nơi khó nghèo bên ngoài?

Phương pháp nghiên cứu

Ngữ cảnh và mẫu nghiên cứu.

Nhóm nghiên cứu thực hiện dự án này vào đầu học kỳ II của năm Triết I, năm học 2024- 2025 tại Học viện Phanxicô. Thông qua đề tài này, nhóm đã tiến hành khảo sát trên các tu sĩ sinh viên đang theo học tại Học viện Phanxicô thuộc cả hai khối Triết học (3 lớp) và Thần học (4 lớp). Tổng số sinh viên theo học tại đây là 200 sinh viên, trong đó có 95 sinh viên là thành viên của dòng Anh Em Hèn Mọn (Phanxicô) và 105 sinh viên từ 16 hội dòng, tu hội khác nhau. Trong các giai đoạn từ Triết I đến Thần IV thì kinh nghiệm sống Lời khẩn Khó nghèo của các tu sĩ cũng sẽ có sự khác biệt. Để cho ra kết quả khách quan và chính xác nhất có thể, nhóm nghiên cứu đã quyết định số lượng sinh viên được chọn cho việc khảo sát trong mỗi lớp sẽ là 10 và rải đều cho các sinh viên của các hội dòng đang theo học. Như vậy tổng số sinh viên được chọn để tham gia bài nghiên cứu khảo sát này là 70 sinh viên.

Thiết kế nghiên cứu

Bài nghiên cứu này với mục đích tìm ra những trở ngại, khó khăn cũng như thực trạng của việc sống và tuân giữ Lời khẩn Khó nghèo trong một xã hội đầy biến động của các tu sĩ đang theo học tại Học viện Phanxicô. Vì bước theo Đức Kitô nghèo khó đòi hỏi người tu sĩ phải sống và họa lại hình ảnh của Người nơi chính lối sống của mình trong đó có việc sống và làm chứng tá cho đức nghèo. Với bài nghiên cứu này chúng tôi đã lựa chọn và triển khai phương pháp khảo sát bằng hệ thống các câu hỏi. Để đáp ứng tính khách quan các câu hỏi thuộc bảng khảo sát sẽ dàn trải nội dung theo nhiều chiều hướng như nguyên nhân xuất phát từ chính bản thân, những câu hỏi xuất phát từ sự ảnh hưởng của môi trường sống, từ chính chủ thể và những tác động khác. Khi có kết quả, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để phân tích dữ liệu

thu thập được từ bảng khảo sát. Tất cả các câu hỏi này được tính theo lượng phần trăm. Như thế, chúng tôi, những người làm nghiên cứu hy vọng đem lại một kết quả khách quan và chân thực nhất trong giới hạn của mình về đề tài này.

Tiến trình nghiên cứu

Qua bàn thảo của các thành viên trong nhóm chúng tôi nhận thấy tính thiết thực của đề tài này và quyết định phác thảo tiến trình nghiên cứu. Sau khi lên kế hoạch cho tiến trình, thời gian và phương pháp từng người trong chúng tôi sẽ xây dựng ý tưởng cho hệ thống câu hỏi khảo sát, sau đó nhóm tiếp tục họp bàn và phân tích từng câu trong hệ thống bảng các câu hỏi để chọn lựa ra những câu phù hợp nhất nhằm đáp ứng cho hệ thống câu hỏi hoàn chỉnh để có thể gửi đi khảo sát (cụ thể là 23 câu). Tiếp đến, nhóm liên hệ và gửi bảng câu hỏi khảo sát đến các lớp thuộc khối Triết và Thần học tại Học viện Phanxicô (7 lớp). Cuối cùng các thành viên nhóm một lần nữa họp lại và tiến hành phân tích và tổng hợp dữ liệu, tìm ra ý nghĩa của từng thông số rồi đưa đến kết luận.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Bảng 1

Khảo sát việc thực hành đức khó nghèo trong đời sống cộng đoàn tu trì

Stt	Câu hỏi	Trả lời				
		Có	%	Không	%	Cả hai
1	Theo bạn, Khó nghèo là sống một đời sống nghèo khó về vật chất hay tinh thần?	Vật chất	4,2	Tinh thần	7	88,80%
2	Bạn có gặp khó khăn trong việc sống đức nghèo vật chất hay không?	53	75,7	17	24,3	
3	Bạn có bị giới hạn mức giữ tiền cá nhân không? Nếu có là bao nhiêu? Bạn có thấy thoải mái và vui vẻ đón nhận hạn mức đó không?	32	45,7	34	48,5	
4	Mỗi lần chi tiêu, bạn có phải ghi vào sổ và báo cáo theo tháng cho vị hữu trách không?	54	77,1	16	22,9	
5	Mỗi tháng bạn thường chi khoảng bao nhiêu cho nhu cầu cá nhân?	Dưới 500.000	61,4	Trên 500.000	38,6	
6	Bạn có được phép nhận tiền từ ân nhân không?	56	80	13	18,6	1,40%
7	7. Bạn có được sử dụng tài khoản thanh toán điện tử: ngân hàng, ví điện tử không?	28	40	41	58,6	1,40%
8	Vào các dịp giảm giá sản phẩm, bạn có chi tiêu không nương tay không?	8	11,5	61	87,1	1,40%
9	Bạn cảm thấy có nhu cầu tìm kiếm ân nhân riêng để được giúp đỡ về mặt vật chất không?	9	12,6	61	87,4	

10	Bạn có hài lòng với những bữa ăn hằng ngày của cộng đoàn hay không?	65	92,8	5	7,2
11	Bạn có hài lòng với những sản phẩm công nghệ hiện tại mà bạn đang sử dụng không?	64	91,4	6	8,6
12	Bạn có bị thu hút bởi những phương tiện công nghệ đời mới như điện thoại, laptop, tablet... không?	46	65	24	35
13	Bạn có cảm thấy ghen tỵ hoặc tự ti khi anh em có đồ dùng tốt hơn mình không?	10	14,3	60	85,7
14	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bị hạn chế hay cấm sử dụng smartphone?	54	77,1	16	22,9
15	Khi thấy anh em khác bày tỏ nhu cầu (kinh tế, tri thức, đồ dùng...), bạn có sẵn sàng giúp đỡ họ trong hết khả năng có thể của mình hay không?	63	90	7	10
16	Khi đã bày tỏ nhu cầu cho người khác mà không nhận được sự giúp đỡ thì bạn có thái độ như thế nào?	56	80	14	20
17	Bạn có thái độ như thế nào khi ý muốn của bề trên không hợp với ý riêng của mình?	45	64,3	35	35,7
18	Bạn có thấy bức bối, khó chịu khi bản thân đưa ra ý kiến nhưng anh em không đón nhận?	40	57,1	30	42,9
19	Bạn có sử dụng của cải vật chất trong tinh thần liên đới với người nghèo không?	64	91,4	6	8,6
20	Sống đức Khó nghèo có làm cho bạn bị giới hạn trong công việc mục vụ không?	28	40	42	60
21	Bạn cảm thấy thoải mái khi sống Khó nghèo không?	63	90	7	10
22	Bạn sống đức Khó nghèo vì điều gì?	10	14,3	60	85,7
23	Đối với bạn, yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến đời sống Khó nghèo?	Gia đình: 5,6%			Xã hội: 32%
		Nhà dòng: 22,4%			Ý kiến khác: 40%

Phân tích kết quả khảo sát

Trong thời đại công nghiệp hóa cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ số và chủ nghĩa hưởng thụ cũng như xu hướng hội nhập thì việc sống lý tưởng khó nghèo là một thách thức không hề nhỏ cho bất kỳ ai. Dù sống trong bậc thánh hiến, tự nguyện cam kết với ba lời khuyên Phúc Âm, nhưng trong thân phận người thì các tu sĩ công giáo cũng không tránh khỏi những hệ lụy tác động từ chính môi trường xã hội. Vậy thì đâu là những thách thức chính mà các tu sĩ gặp phải trong việc thực hành đời sống khó nghèo? Nhóm đã thực hiện cuộc khảo sát bằng

cách phát phiếu khảo sát qua 23 câu hỏi dành cho 70 tu sĩ đang theo học tại Học viện Phanxicô để tìm hiểu đâu là yếu tố chính tạo ra thách thức thực sự trong đời sống khó nghèo của các tu sĩ. Sau khi khảo sát, nhóm nhận thấy thách thức lớn nhất cho các tu sĩ đa phần là do sự hấp dẫn của các phương tiện công nghệ hiện đại, nhất là những sản phẩm đời mới. Trong bài nghiên cứu này, nhóm có đưa ra câu hỏi là: *“Bạn có bị thu hút bởi những phương tiện công nghệ đời mới như điện thoại, laptop, tablet, ... không?”* Với câu hỏi này thì có 46 tu sĩ (chiếm 65%) cho rằng họ thực sự bị lôi cuốn bởi những phương tiện như thế. Điều này cho chúng ta thấy rằng phương tiện công nghệ thời đại kỹ thuật số đã ảnh hưởng không nhỏ đến Lời khấn Khó nghèo của các tu sĩ. Dĩ nhiên, không ai trong chúng ta có thể phủ nhận những giá trị tốt đẹp hay những tiện ích mà các công nghệ hiện đại mang lại cho cuộc sống. Thế nhưng, chúng ta, đặc biệt là các tu sĩ, cần ý thức rằng phương tiện chỉ là công cụ giúp phục vụ người khác tốt hơn chứ không phải là mục đích của đời sống thánh hiến.

Một thách thức thứ hai mà các tu sĩ gặp phải chính là từ bỏ ý riêng, từ bỏ những suy nghĩ, tư tưởng của mình để phó thác hoàn toàn cho hội dòng, bề trên và anh em. Trong bài khảo sát, khi được hỏi: *“Bạn có thái độ như thế nào khi ý muốn của bề trên không hợp với ý riêng của mình?”*, đã có 35,7% số người trả lời: “bằng mặt không bằng lòng”. Đó là một con số không hề nhỏ, bởi cứ 3 người thì sẽ có 1 người sống bằng mặt chứ không bằng lòng với bề trên của mình trong khi làm việc. Một câu hỏi khác: *“Bạn có thấy bức bối, khó chịu khi bản thân đưa ra ý kiến nhưng anh em không đón nhận?”* và 57,1% số câu trả lời là “có”. Qua 2 câu hỏi vừa rồi cho thấy việc từ bỏ ý riêng là một điều không hề dễ, đặc biệt là với anh em của mình. Đây sẽ là một trở ngại lớn cho các nhà đào tạo cũng như những người thụ huấn. Những người thụ huấn sẽ sống theo kiểu “nín thở qua sông”, còn nhà đào tạo sẽ không biết thực sự người thụ huấn đang suy nghĩ gì. Khi ra khỏi chương trình, những người thụ huấn này mới “bung”, sống thật con người mà bấy lâu nay mình giấu đi để rồi tiềm ẩn những mối nguy cho hội dòng, cho Giáo hội. Trong những năm gần đây, chúng ta thường nghe nhiều đến cụm từ “chủ nghĩa cá nhân”, “tôn trọng tự do cá nhân”, đặc biệt là với những bạn trẻ được tiếp cận với nền văn hoá của Tây phương. Những người sống đời thánh hiến cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, họ bị vòng xoáy “cá nhân” cuốn vào. Phần lớn, các tu sĩ trẻ trước khi vào nhà dòng đã từng sống bên ngoài nên khi bước vào đời sống tận hiến, họ cũng mang cả những giá trị đó đi cùng. Bởi thế, từ bỏ ý riêng trong đời sống thánh hiến là khó khăn lớn đối với tu sĩ khi sống Lời khấn Khó nghèo.

Qua khảo sát, nhóm nhận thấy một thách thức tiềm ẩn đến từ chiều kích mục vụ. 40% số người tham gia cho biết rằng việc sống đức khó nghèo làm cho họ bị giới hạn trong vấn đề mục vụ. Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc được mệnh danh thời đại 4.0, kỷ nguyên của công nghệ số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Sự hấp dẫn của chúng ta về khả năng kết nối, lưu giữ và chia sẻ như những trái cấm trong vườn địa đàng Eden được ẩn mình trong những lý do và nhu cầu chính đáng. Những thách thức tiềm ẩn này như những con sói đội lốt chiên để tiêu diệt, phá huỷ cả một đàn chiên. Vì thế, các tu sĩ được mời gọi nhìn lên Đức Kitô, một Con Người đã từ bỏ tất cả vinh quang, danh dự, phú quý, uy quyền (x. Pl 2,6-11) để sống trong nghèo khó cách triệt để, nên đồng hình đồng dạng với những người nghèo khổ nhất để rao giảng Tin Mừng và ơn cứu độ cho họ.

Bên cạnh những khó khăn thì qua khảo sát, nhóm nhận thấy một số điểm tích cực trong việc sống khó nghèo của các tu sĩ. Trước hết, để biết rõ hơn thực trạng của các sinh viên đang theo học tại Học viện Phanxicô quan niệm thế nào về đời sống khó nghèo thì nhóm nghiên cứu đã đưa ra câu hỏi khảo sát: *“Theo bạn, khó nghèo là sống một đời sống nghèo khó về vật chất hay tinh thần?”* Qua kết quả của bài khảo sát lần này thì nhóm thấy rằng có đến 62/70 người cho rằng sống khó nghèo là sống nghèo khổ cả về vật chất lẫn tinh thần (chiếm 88,8%). Đây là một tín hiệu rất tốt cho thấy các tu sĩ đang theo học tại Học viện Phanxicô có sự hiểu biết về bản chất của đời sống khó nghèo, và đây cũng chính là một yếu tố vô cùng quan trọng cho việc họ sống

trộn Lời khấn Khó nghèo của mình. Thứ đến, với câu hỏi: “*Bạn có bị giới hạn mức giữ tiền cá nhân không? Bạn có thấy thoải mái và vui vẻ đón nhận hạn mức đó không? Mỗi tháng bạn thường chi khoảng bao nhiêu cho nhu cầu cá nhân? Mỗi lần chi tiêu, bạn có phải ghi vào sổ và báo cáo theo tháng cho vị hữu trách không?*” Thông qua kết quả của bài khảo sát, nhóm thấy được rằng phần đa các hội dòng cũng đã tạo ra một môi trường sống khá tốt để các tu sĩ của mình có thể sống Lời khấn Khó nghèo của mình trong khuôn khổ nhất định qua việc đưa ra những quy định về việc sở hữu và sử dụng tiền bạc trong Hội dòng của mình. Có đến 77,1% sinh viên cho biết mỗi lần chi tiêu họ phải ghi vào sổ và báo cáo theo tháng cho vị hữu trách, điều này tạo cho các sinh viên ý thức hơn trong việc chi tiêu cá nhân, biết chọn lọc ra những gì là cần thiết và phù hợp. Cùng với đó, nhóm thấy rằng tỷ lệ các sinh viên chỉ chi tiêu dưới 500.000/1 tháng cho nhu cầu cá nhân chiếm tới 61,4%. Đây là điều rất đáng trân trọng vì cho thấy được rằng các tu sĩ sinh viên nơi đây đã tự mình hạn chế trong việc chi tiêu nhu cầu cá nhân. Sau cùng, để tìm hiểu xem thực trạng của các tu sĩ sinh viên đang học tại Học viện Phanxicô trong tinh thần liên đới với người nghèo thế nào thì nhóm đã đưa ra câu hỏi khảo sát: “*Bạn có sử dụng của cải vật chất trong tinh thần liên đới với người nghèo không?*” Qua kết quả của bài khảo sát nhóm thấy rằng có tới 91,4% các tu sĩ sinh viên đang học tại đây trả lời là có, kết quả này cho thấy rằng các tu sĩ sinh viên đang học tại đây đã phần nào có được một tình yêu thương và đồng cảm với những người nghèo khổ. Với số tiền sở hữu bị hạn chế nhưng họ vẫn có thể rộng lượng với người nghèo, hy sinh lợi ích của mình để cho người nghèo có thêm được niềm vui.

Kết Luận

“Đời sống thánh hiến nằm trong bản chất thánh thiện của giáo hội.”¹² Vì thế, thật là đẹp khi mỗi một người tu sĩ hăng say đi tìm “cái đẹp” chính là Đức Kitô ngang qua việc sống các lời khuyên Phúc Âm.¹³ Lược lại kết quả của bài nghiên cứu, chúng ta nhận thấy những điểm tích cực của hầu hết các tu sĩ sinh viên hiện đang học tập tại Học viện Phanxicô trong việc sống các lời khuyên Phúc Âm nhất là Lời khấn Khó nghèo. Dầu vậy, thông qua kết quả khảo sát chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận còn một số thách đố dường như cần lưu tâm và phải nỗ lực trong việc chiến đấu với chính mình để có một đời tu thanh thoát hơn và không bám víu. Trước một thời đại phát triển không ngừng kéo theo không ít những đòi hỏi, nhu cầu sống ngày một vươn lên để đáp ứng cái gọi là hợp thời. Trong đó có công nghệ số, điện tử đã phần nào len lỏi khắp nơi kể cả trong đời sống thánh hiến. Tất nhiên không phủ nhận những mặt tích cực của chúng mang đến nhưng cũng có nhiều thách đố cho người tu sĩ phải đối diện, qua bản khảo sát chúng ta cũng nhận thấy điều này. Bên cạnh đó, người tu sĩ cũng gặp những khó khăn khi nhìn vào chính mình với không ít những ý riêng, cái tôi cũng như những đòi hỏi làm mờ nhạt đi tinh thần sống nghèo. Nghèo khó không chỉ ở vật chất bên ngoài mà còn tinh thần bên trong, điều này được thánh Phanxicô Assisi nói trong huấn ngôn số 14 khi cho rằng những ai dù chuyên cần kinh nguyện sống hãm mình nhưng lại mất bình tĩnh hay cáu giận vì sự xúc phạm nào đó thì cũng đã không có tinh thần nghèo khó.¹⁴ Hơn nữa, người tu sĩ cần lưu tâm đến mục tiêu đời sống mà mình đang theo đuổi và luôn bám theo ranh giới là các lời khấn nhằm giúp bản thân thăng tiến và mỗi ngày nên sát với Đức Kitô hơn. Để sống điều đó thì chúng tôi, những người thực hiện khảo sát thiết nghĩ mỗi một tu sĩ cần trở về nguồn nhằm mục đích tìm lại căn tính của đời tu là họa lại hình ảnh Đức Kitô nghèo sẵn sàng từ bỏ mọi vinh hoa mà mặc lấy kiếp phàm nhân. Đồng thời, việc sẵn sàng vâng phục giúp ta ý thức về giới hạn bản thân cũng như sự tin tưởng của mình vào Thiên Chúa và việc gắn bó với người nghèo giúp người tu sĩ biết sống buông bỏ để phù hợp hơn khi đến với người nghèo của Chúa. Từ những đề xuất trên, chúng tôi muốn giúp người tu sĩ có thêm cách thức để sống tốt hơn trong lời khấn khó nghèo của mình, qua đó giúp tu sĩ dễ dàng thanh thoát hơn trước những thách đố như khảo sát trên đã cung cấp.

Tự trung, Đức Kitô là khuôn mẫu duy nhất và cao cả hơn bất cứ ai. Bước đi và sống theo Lời là mục tiêu và là cùng đích của chúng ta, sống nghèo như Đức Kitô là điều cần thiết cho những người tu sĩ sống đời thánh hiến như lời Cha Mose đã nhắc nhở: “Các con đừng quyến luyến ai hết mà cũng đừng quyến luyến gì hết, nhất là tiền bạc.”

Tài liệu tham khảo

- Carlo Paolazzi, “Tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi,” Norbertô Nguyễn Văn Khanh chuyển ngữ. Lưu hành nội bộ. 150.
- Công đồng Vaticanô II. Hiến chế tín lý về Giáo hội *Lumen Gentium*. Hội đồng Giám mục Việt Nam chuyển ngữ. Hà Nội: NXB. Tôn giáo, 2019.
- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, *Tông huấn Đời sống Thánh hiến*, Phan Tấn Thành chuyển ngữ. Hà Nội: NXB. Tôn giáo, 2015.
- H. Canilang Samuel. *Thần học về lời khấn tu trì*. Nguyễn Văn Chử chuyển ngữ. không rõ NXB, 2021.
- Kinh Thánh án bản 2011*. Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ chuyển ngữ. Hà Nội: NXB. Tôn giáo, 2022.
- Podimattam Felix. *Canh tân đời sống thánh hiến*. Nguyễn Ngọc Kính chuyển ngữ. TP.Hồ Chí Minh: NXB. Phương Đông, 2014.

Thông tin Tác giả

Gioan Lê Đức Anh là tu sĩ Hội dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu (OFMConv) và hiện đang là sinh viên lớp Triết I tại Học Viện Thánh Anphongsô, Dòng Chúa Cứu Thế, Vietnam.

John Le Duc Anh is a brother of the Order of Friars Minor. He is also a student of Philosophy 1 at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Phanxicô Xaviê Phạm Văn Duy là tu sĩ Hội dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu (OFMConv) và hiện đang là sinh viên lớp Triết I tại Học Viện Thánh Anphongsô, Dòng Chúa Cứu Thế, Vietnam.

Francis Xavie Pham Van Duy is a brother of the Order of Friars Minor. He is also a student of Philosophy 1 at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Gioan Baotixita Phạm Văn Dương là tu sĩ Hội dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu (OFMConv) và hiện đang là sinh viên lớp Triết I tại Học Viện Thánh Anphongsô, Dòng Chúa Cứu Thế, Vietnam.

John B. Pham Van Duong is a brother of the Order of Friars Minor. He is also a student of Philosophy 1 at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Phêrô Hoàng Thế Dũng là tu sĩ Hội dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu (OFMConv) và hiện đang là sinh viên lớp Triết I tại Học Viện Thánh Anphongsô, Dòng Chúa Cứu Thế, Vietnam.

Peter Hoang The Dung is a brother of the Order of Friars Minor. He is also a student of Philosophy 1 at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.